

SCEN 6. OLIVER FLYR

(Oliver, Rickard, fattighusbarn.

Natt. Oliver sitter inlåst i kolkällaren.)

En bänk under ett träd**OLIVER**

*Det finns ett träd i en trädgård
Någonstans
Ett gammalt träd med hängande grenar
Bladverk som en gardin*

*Det står en bänk under trädet
Någonstans
På bänken sitter man osedd
Under en grönskande pil*

*Och ingen ser att man är där
Någonstans
Man sitter och läser på bänken
Osynlig under ett träd*

*Jag vet att det finns en bänk under ett träd i en trädgård
Någonstans
Någon annanstans*

(Rickard IN, dyker upp utanför gallret till kolkällaren. Strax därpå kommer flera barn bakom Rickard.)

RICKARD

Oliver! Oliver! Psst!

OLIVER

Rickard, är det du?

RICKARD

Ja.

OLIVER

Jag trodde det var fru Bumbel. Hon skulle komma och hämta mig.

RICKARD

Varför då?

OLIVER

Drängen hos Såvberg ljög om mig. De ska kasta ut mig i morgon.

RICKARD

Är det sant?

OLIVER

De ska gå och prata med Bumbel så att jag blir skickad till sotarn istället.

RICKARD

Det är farligt hos sotarn.

OLIVER

Jag vet.

BARN 1

Han måste fly.

BARN 2

Hur då? Det går inte.

RICKARD

Det sitter en hasp här.

BARN 3

Såvberg kommer att straffa oss.

RICKARD

Det är enda chansen. Oliver måste rädda sig härifrån.

BARN 1

Vi hjälper honom.

RICKARD

Men du måste gå i natt, Oliver.

OLIVER

Jag är beredd.

RICKARD

Långt härifrån.

OLIVER

Till stan.

(Rickard pillar med haspen, får hjälp av de andra barnen. Dörren glider upp. De hyssjar på varann.)

RICKARD

Fort nu, Oliver.

OLIVER

I stan finns det säkert någon plats för mig.

RICKARD

I stan är folk rika och det finns alltid någon port att sova i.

OLIVER

Det är långt att gå.

BARN 1

Du klarar det, Oliver.

OLIVER

Jag är nio år.

RICKARD

Jag kommer efter sen.

OLIVER

Ja, lova det.

RICKARD

Jag lovar.

OLIVER

Glöm inte.

RICKARD

Glöm inte.

(De tar i hand. Oliver går iväg UT. Rickard tittar efter honom. Nu är alla barnen med, och de sjunger.)